



---

De Wijzen zeggen ons, dat we in de tijd, in een incarnatie de gelegenheid om tot Hoger Bewustzijn te komen moeten benutten. Je weet namelijk niet welke omstandigheden je ontmoet in komende belichamingen. Dus als de tijd nu gunstig is voor spirituele groei, benut die dan ook. Werk eraan! We kennen het spreekwoord: **'Stel niet uit tot morgen, wat jij heden nog doen kunt'**, wat in feite hetzelfde zegt, hoewel het vaak algemener wordt opgevat.

Ik kwam een tekst tegen die dit op een prachtige manier duidelijk maakt. Daarin wordt spirituele groei aangeduid met: **DE WEG**.

### DE WEG.

Mensen zeggen allemaal, dat je na zestig jaar, jaar voor jaar ouder wordt.

Na je zeventigste wordt je maand voor maand ouder.

Na je tachtigste wordt je dag voor dag ouder.

Ik ben meer dan tachtig jaar oud – wat nu?

Van nu af aan is elke dag dat ik leef een dag die door de hemel wordt uitgeleend voor DE WEG, hoe durf ik die te verspillen?

Zelfs als ik op dit moment DE WEG bereik, is het al laat – hoe kan het toelaatbaar zijn om het nog langer uit te stellen?

Lang geleden hadden drie oudsten het al over vergankelijkheid. Een oudere zei: 'Van degenen die de parochie van dit jaar bijwonen, wie weet wie er volgend jaar gemist zal worden'.

Een ander zei: 'Waar je het over hebt is ver weg. Als we onze schoenen en sokken vanavond uitdoen, weten we niet of we ze morgen weer aan zullen trekken'.

De derde oudste zei: 'Waar je het over hebt is nog steeds ver weg. Als we deze adem uitademen, weten we niet of we weer zullen inademen'.

De Wijzen verliezen geen tijd, de dapperen denken niet twee keer na. Als je vandaag DE WEG leert kennen, moet je juist deze dag aan het werk gaan. Als je dat weet, dan is dat het moment om te beginnen. Als je zegt dat je vandaag geen vrije tijd hebt en op een andere dag zult wachten, ben ik bang dat, als je wilt beginnen, je dat niet meer kunt.

De mens heeft drie schatten: 'vitaliteit, energie en spirit'.

Uit: Bloemlezing over de cultivatie van Realisatie.